



Rapportage TIP Weert religie

6 december 2018

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	2
2. Rechte tellingen	3
Religie	3
3. Onderzoeksverantwoording	13
Toponderzoek	14

1. Samenvatting

Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 60% van de respondenten: "Katholiek".

Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de respondenten: "Nee".

Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 37% van de respondenten: "Een paar keer per jaar".

Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 44% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Weert, waarbij 292 deelnemers zijn geraadpleegd.

2. Rechte tellingen

Religie



Op vraag "4 Wat is uw religie?" antwoordt 60% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk

- Alles die een geloof hebben
- Boeddhiste
- Christen (2x)
- De Ene
- Godsdient
- Humanist
- Ik geloof in dat wat de katholieken God noemen , wat in de islam Mohamed is , wat boeda voorspelt en id de goden van het hindisme .
- Niet meer religieus
- Ongelovig
- Oud katholiek
- Voel mij niet gebonden aan een van deze geloofsrichtingen, maar wel een oriëntatie op het christendom.
- Wicca

Toelichting

Katholiek

- Misbruik komt in alle religie's voor
- Niet praktizerend
- Van huis en familie uit, ingestroomd.

Ik ben niet religieus

- Niet praktizerend katholiek
- Van origine katholiek maar we hebben ons laten uitschrijven.

Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.



Op vraag "5 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:

- Afkeer om hun straffeloosheid
- Afschuwelijk
- Allemaal onzin die geloven
- Als je denkt als "gelovige" veilig te staan binnen de kerk, dan wordt je dit toch onherroepelijk afgenomen!
- Bevestiging van wat allang bekend was
- Bewijst nogmaals. Dat het niet normaal is om geestelijke te verbinden te trouwen of verlijkbaar iets
- Celibaat is niet goed
- Daar wil je niet meer bijhoren
- Daardoor afgekeerd van de kerk
- Daarom uit laten schrijven.
- Dat het allemaal een verschrikkelijk tering zooi is daar en elkaar dan nog de hand boven het hoofd houden...blehhhh vreselijk
- Dat het celibaat onnatuurlijk is en wellicht misbruik in de hand werkt
- Dat lijkt me onvermijdelijk.
- De gelovige wordt opgezadeld met de 10 geboden met de hel als afschrikking Zelf hoeren snoeren ze er op los
- De misstanden in het katholieke en andere geloofsovertuigingen dan iedere religie of geloof is gebaseerd op anst en leugens
- Denk erover om me uit te schrijven
- Een schande ,en wat hebben ze ons altijd wijs gemaakt
- Eindelijk komt uit wat ik altijd al had gedacht.
- Er zijn teveel levens verpest hierdoor en alles is/werd in de doofpot gedaan.

- Ga niet meer naar de kerk
- Gaat over machtsstructuren, niet over religie
- Geen vertrouwen meer en walging
- Geloofwaardigheid is naar de knoppen
- Handen af van kinderen
- He
- Heb daarom mijn kind nooit opgegeven als misdienaar
- Heb geen vertrouwen meer in de kerk
- Heb geheel geen binding meer met de kerk en het geloof.
- Heb mijn geloof de rug toegekeerd
- Heb niks meer met de kerk.
- Heeft toch indruk gemaakt
- Het geloof is weg
- Het is allemaal onzin met personen op misplaatste 'functies' die daardoor allerlei macht kunnen uitoefenen namens een hoger iets.
- Het is beschamend dat deze uitwassen van machtswellust gebeuren toen en nu door mensen. De hele kerkgemeenschap .wordt er voor aanaangesproken zonder dat men er enige invloed op kan hebben.
- Het is inderdaad een cultuur van machts misbruik
- Het kerkelijk bestuur doet te weinig om dit tegen te gaan en te weinig om de daders te vervolgen.
- Het komt overal voor (bij elke religie)
- Het respect voor het geloof is aanzienlijk gedaald.
- Het versterkt mijn beeld van (het bestuur van) religies als logge apparaten die allereerst aan zelfbescherming doen
- Het vertrouwen in de geestelijkheid wordt wel op de proef gesteld.
- Het vertrouwen is weg (2x)
- HET ZIJN NIET ALLEEN DE KATHOLIEKEN. OOK DE OUDERLINGEN EN HET KOMT IN ALLE GELOVEN VOOR
- Hieruit blijkt dat geestelijken ook slechts mensen zijn met tekortkomingen. Het komt de geloofwaardigheid van de katholieke kerk niet ten goede!
- Huichelaars anderen moeten netjes zijn en zelf
- Hypocrieten
- Ik begrijp niet dat mensen kerkelijk kunnen blijven
- Ik ben niet meer praktizerend katholiek
- Ik ben niet meer zo rooms
- Ik heb mij uit laten schrijven bij de katholieke kerk
- Ik heb weinig tot geen binding mee met het geloof
- Ik kom daardoor zeer weinig meer in de kerk.
- Ik krijg er steeds meer een afkeer van.
- Ik practiseerde mijn geloof al niet meer en dit versterkt het alleen maar.
- Ik schaam mij onderhand om katholiek te zijn.
- Ik verafschuw het. Geeft me te denken over t geloof om eruit te stappen
- Ik vind het kwalijk dat mensen met aanzien konden doen en laten wat ze vroeger wilden. Maar dat is bij alle religies zo. En vroeger had de man zowieso meer te zeggen.
- Ik vind het niet meer van deze tijd dat priesters nog verplicht volgens het celibaat moeten leven. Als zij net als ieder ander een partner mogen hebben of trouwen en een gezin mogen stichten, zouden misbruikzaken lang niet zo vaak voorkomen.
- Ik vindt dat zo iets echt niet kan daar kan ik geen respect meer voor opbrengen

- Ik was katholiek, nu niet meer
- Ik was ooit katholiek, maar heb het gevoel dat de mensen die er voor kiezen om priester te worden niet helemaal sporen
- Ik wist niet dat hsy zo erg was geweest.
- Ik zie het als grote fouten van mensen die hoog in mijn beeld stonden. Het verwacht me bij het stellen van de vraag wie ik als 'voorbeeld' zie.
- Kijk heel anders naar de leiders van het bisdom.
- Laat geestelijken trouwen. Zij zijn meestal gedwongen op geraffineerde wijze. Geheersenspoeld.
- Men wordt niet meer voor vol aangezien
- Mijn vertrouwen heeft een knauw gekregen
- Mijn vertrouwen is zeer zeker minder geworden
- Minder gelovig
- Misschien, ik denk dat het afschaffen van het celibaat misschien helpt.
- Onaccpetabel doofpotgedrag van de KK mag niet worden getolereerd door de rechtsstaat. Gerechtigheid gaat voor Ecclesiarchische hiërarchie.
- Ongeloofwaardig
- Paters , nonnen of pastoors moeten gewoon n partner kunnen hebben , dat is natuurlijk
- Raakt mij in mijn ziel
- Reden dat ik atheïst ben. Van origine RK. Maar al in 1978 uit laten schrijven, ook bij de gemeente
- Religie mag geen instituut worden/zijn.
- Sceptisch
- Schaamte.
- Schijnheiligheid.
- Schijnheiligheid....letterlijk
- Steeds jammer dat dit door de kerk wordt dood gezwegen. Durf er voor uit te komen en doe er iets aan zo dat het voor alle mensen te begrijpen is.
- Teleurgesteld in het reilen en zeilen van de geestelijken.
- Veel minder naar de kerk, minder gelovig, vlegels
- Vind het afschuwelijk
- Voel me niet meer met de katholieke kerk verbonden
- Was een domper op wat ik me voorgesteld had van geestelijke ambtsdragers
- Wat voor ons al lange tijd duidelijk was en onder de pet gehouden werd is nu aan het licht gekomen en komt weer in de doofpot.
- Welke misbruikzaken?
- Wie moet je nog "geloven"
- X
- Ze zijn wel door de mand gevallen
- Zeer negatief
- Zeer trieste zaken
- Zeker heeft dit mijn kijk op religie veranderd. Als er werkelijk een God bestaat moet hij zich diep schamen voor zijn vertegenwoordigers
- Zeker maar misbruik komt ook bij anderen godsdiensten voor
- Zet mij wel aan het denken
- Zij met een religieuze doelstelling en voorbeeldfunctie stellen mij zeer teleur

Toelichting

- Ja, namelijk:
- Als de katholieke kerk Maria Magdalena niet erkent als de vrouw van Jesus en niet in het verleden door pausen werd gezegd dat ze een prostituee was .dit niet corrigeert is de kerk afgedaan. Als ze wel hadden erkent dan zouden toen al priesters en de rest mogen trouwen was dit alles niet gebeurd !!!!!!!!!!!!!!!
- Nee
- Alle leiders moeten in het openbaar het misbruik veroordelen.
 - Bij de RK kerk is het bespreekbaar gemaakt, de andere religies zijn nog niet zo ver en zeker niet bij de Islam
 - Dat gebeurt namelijk in alle verenigingen en sociale omgevingen waarbij ouderen leiding geven aan jongeren.
 - Dat komt in alle religie voor
 - Dat nu misbruik uit RK-kerk aan het licht komt is bijzonder ernstig. Echter blijkt misbruik niet voorbehouden aan RK-kerk. Anno 2018 zie je het bij zwembade, voetbalverenigingen, maar vergeet niet de grooming zaak in Engeland door moslimmannen.
 - De kerk is absoluut nooit iets geweest, dat ik als relevant heb gezien in het geloof. eerder een belemmering.
 - Denkt u nu werkelijk dat dit alleen in de katholieke kerk aan de hand is? Dit vind ik een hele rare aanname en vraagsamenstelling.
 - Gebeurt ook bij de moslims en boedisten. Duurt alleen iets langer voordat het daar naar buiten komt.
 - Heeft met katholiek zijn niets te maken.
 - Het enige positieve aan een geloof is dat het mensen verbindt en dat mensen elkaar helpen als ze in de problemen zitten. Verder vind ik het bullshit. Ook het niet accepteren van homo's stoot mij tegen de borst.
 - Het is ja en nee. Ja, omdat het vreselijk is wat er gebeurd is en nee, omdat het van alle tijden is en niet alleen van de katholieke kerk.
 - Het komt echt bij alle religies voor, Moslims Jehova's Protestanten, Katholieken Boedisten echt overal
 - Hoewel ik misbruik verafschuw, heeft het geloof niet met de mensen of het kerkgebouw te maken, maar met de beleving.
 - Ik was al voor de openbaarheid van deze misstanden niet zo voor de kerk. Het heeft door de eeuwen heen teveel op haar kerfstok en heeft mensen lang onderdrukt met bepaalde regels. Dat uit de misstanden blijkt dat ze zich zelf niet houden aan goede regels is voor mij weer een bevestiging. Ik heb de kerk niet nodig om gelovig te zijn.
 - Mijn beeld over religie is al jaren veranderd ook zonder de misbruikzaken
 - Misbruik komt in iedere religie en in alle lagen van e maatschappij voor .
 - Misbruik komt niet voort uit religie maar uit (opgelegde) tekortkomingen van mensen.
 - Misbruik komt overal in alle religies, alle levensbeschouwingen en nog meer onder niet-gelovigen voor, zolang de mensheid bestaat.
Religie de schuld geven slaat de plank mis. Het is meer de maatschappij in geheel en het puur egoïstisch denken van de mens (bijna altijd de man) dat het misgaat.
 - Niet zozeer op mijn kijk op religie in het algemeen. Wel op mijn kijk op kerkelijke organisaties.

- Religie staat buiten een kerk. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Niemand hoeft het slechte pad van een ander te bewandelen zowel in het dagelijks leven als evt. in een kerk. Hier is een Kerk verantwoordelijk voor en moet tijdig ingrijpen. Anders ligt het wanneer z.g. Regilies opereren als Sekten waar geen geloof aan te pas komt maar alleen vernietiging van mens en alle leven. Van zoiets houd ik mij ver vandaan! Hier is Justitie verantwoordelijk voor en moet wetten aanpassen.
- Vond religie altijd al overbodig en onzinnig. Hoeveel oorlogen er al niet zijn (geweest) omdat iedereen altijd gelijk wil hebben de ware godsdienst te belijden

Weet
niet

- Heeft misbruik iets met religie te maken?



Op vraag "6 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 37% van de respondenten: "Een paar keer per jaar".

Toelichting

- Een paar keer per week**
- Ben naast regelmatig kerkbezoeker actief lid van onze Sint Martinuskerk als collectant en lid van de Mariadraagstersgroep. Daarnaast kostuumontwerpster voor zowel Mariadraagstersgroep als Venerabele Broederschap Onze Lieve Vrouwe tot Weert
- Wekelijks**
- Komt ook en vooral om dat ik lid ben van een kerkelijk zangkoor.
- Maandelijks**
- Regelmatig, in verenigingsverband, privé en sociaal.
- Een paar keer per jaar**
- Als toerist ben ik er wel in geïnteresseerd en tijdens reizen of stedentrips bezoeken wij kerken. In alle eerbijheid bijna altijd RK. Dit vanwege de pracht en praal die wij altijd verwonderd bekijken
 - Begrafenis huwelijk communie
 - Begrafenis of als koorlid om de mis op te luisteren
 - Bidde kan ik overal . Soms thuis , onder het wandelen of bij een Mariabeelden of dat nu in een kerk , kspelmof langs de straat staat
 - Bij een uitvaart of bruiloft als gast.
 - Ik hoef niet in de kerk te zijn om te geloven of te bidden
 - Ik kom er meestal wegens begrafenissen, huwelijken of culturele aangelegenheden. Niet om er het katholieke geloof te belijden.
 - Mis voor overledenen begraaft mis
 - Nooit vanuit religieus oogpunt , maar wel t.b.v. begrafenissen en cultureel historische interesse (toeristisch)
 - Soms "verplicht", bijv. t.g.v. een uitvaart. Enkele keren als toerist en/of uit culturele belangstelling (kerk als historisch gebouw).
 - Uitsluitend bij begrafenissen, trouwerijen en als cultureel onderwerp van belangstelling.

- Voor bruiloft of uitvaart.
- Jaarlijks
- Alleen bij een bijzondere gelegenheid als begrafenis of trouwerij.
 - Alleen om een kaarsje aan te steken of als er iemand dood gaat
 - Bij begrafenissen en om te bezichtigen.
- Nooit
- Alleen als het perse moet. Bij overlijden, trouwen of doopsel van familie
 - Alleen bij begrafenissen of bruiloften
 - Alleen bij een huwelijk of sterfgeval.
 - Alleen bij uitzondering van een begrafenis.
 - Nooit meer. We zijn in onze jeugd (jaren 50 en 60 van de vorige eeuw) gewoon bang gemaakt en voor de gek gehouden.
 - Sporadisch
 - Uitzondering voor begrafenisdiensten en eventueel huwelijken
 - Voor een begrafenis of trouwerij
- Weet niet
- Tijdens vakanties in het buitenland
 - Vuurwerk??



Op vraag "7 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 44% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Neutraal".

Toelichting

Zeer belangrijk

- De geest en de werkelijkheid zoals wij die zijn kunnen nooit zonder elkaar
- Het is vooral intern belangrijk voor mij, dus hoe gedraag ik me etc. Niet in de zin van kerkbezoek.
- Ik put hier veel kracht en steun uit in dagelijks leven maar zeker in moeilijke tijden. Krijg regelmatig tekenen en Godswonderen waar anderen getuige van waren in en bij onze Kerk!
- Religie is van grote waarde voor de mens, Een bron van inspiratie en verdieping voor je levenswijze en kijk op het leven van de mens. Het brengt mensen samen in werken, in delen en vieren in blije en droeve dagen. Geloof, hoop en liefde geeft de mens kracht tot leven in samen bouwen aan goede samenleving in de wereld.

Een groot gemis, een verarming als we dit alles gaan verliezen voor iedere mens. Zeker in ons land, stad en dorp, nu en naar de toekomst. Religie, geloven hoort bij de mens, het bepaalt mede het welzijn en welbevinden van de mens.

Belangrijk

- Als je goed nadenkt en je omgeving analyseert kom je tot de conclusie dat er iets moet zijn die deze orde heeft ingesteld en deels aanstuurt. Dat iets mag de God noemen maar het hoeft geen figuur of geest te zijn. Er is nog zoveel wat wij of iemand weet of snapt.
- Gezien het voor vele anderen belangrijk is wordt het voor de rest ook belangrijk. we moeten met respect met elkaar om gaan.
- Het belang zit hem vooral in het besef dat iets doen voor je naaste en normen en waarden hanteren, jezelf rijker maken.
- Je moet ergens houvast aan hebben.
- Omdat het me troost om als het mij teveel wordt Mijn zorgen in iemand anders handen te kunnen leggen . Het delen maakt het lichter

- Voel me geïnspireerd hierdoor om het goede te doen.
- Neutraal
- Ben niet zo bezig met geloof. Ik weet dat er iets groter is dan ons en verder hou ik het erbij. Als je maar normen en waarden hebt.
 - Ik denk dat Religie iets anders is dan geloof. Om te geloven hoef ik niet naar een gebedshuis maar soms heb ik daar wel de behoefte aan, niet naar een dienst maar gewoon in een klein kapelletje. Bij een religie wordt er van je verwacht dat je je houdt aan de voorschriften van die religie, en juist sommige voorschriften hebben niet mijn goedkeuring.
- Onbelangrijk
- Als er een god zou bestaan, dan had mij mijn vader niet laten sterven aan een acute hartaanval op zijn 54ste. Een man die heel gelovig was. Voor iedereen klaar stond. Niemand een vlieg kwaad deed. En zich als lid van het kerkbestuur en voorzitter van de charitasvereniging inzette voor de gemeenschap.
 - Ik ben geen praktiserend katholiek.
 - Onbelangrijk geworden door het wereldwijde misbruik
- Zeer onbelangrijk
- Daarnaast is religie de grootste bron van onenigheid en oorlogen
 - Door religie zijn er oorlogen en worden vrouwen vernederd.
 - Geen toelichting
 - Het ware geloof is het geloof in wat en wie je bent ,vrijheid ,bewustzijn iedereen weet wat goed en wat niet goed is er zijn maar een paar zaken die van belang zijn .doe dat niet bij een ander wat je zelf niet wil dat ze bij jou doen,wat je zaait zul je oogsten, in feite zijn we een grote familie ,maar er is een klein groepje die er belang bij hebben om onrust hebzucht jaloezie afgunst angst in onze samenleving te gooien als we niet met deze dingen te maken hadden zou de menseheid in harmonie met elkaar kunnen leven en hebben we inderdaad een PARADIJS op Aarde , wees gegroet
 - Ik kan er niks mee, maar begrijp wel dat anderen er anders over denken. Ze vinden er vaak troost enz.
 - Voor mij persoonlijk: zeer onbelangrijk. Het wordt echter belangrijk gemaakt door anderen en in die zin wordt je gedwongen er rekening mee te houden. Er bestaat geen "Niet-godsdienstige-vrijheid".
- Weet niet
- Ik vind de relevantie van deze vragen niet duidelijk in de vragenlijst. Waar is dit voor?
 - Mijn zaak

3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek	:	TIP Weert
Onderwerpen	:	Religie
Enquêteperiode	:	22 november 2018 tot 03 december 2018
Aantal respondenten	:	292
Foutmarge	:	5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
Aantal vragen	:	11
Gemiddelde duur invullen van enquête	:	2 minuten en 41 seconden
Rapportagedatum	:	4 december 2018

Toponderzoek

Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het **raadplegen van meningen**. In een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen / ervaringen / beleving van belang om te overleven.

Onze **professionele en flexibele** medewerkers hebben **interesse** voor uw onderzoeksvraag om de beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een **transparant** inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.

Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en het overheidspanel Overheid in Nederland.



Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst

www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.